

Hej Børge.

Vi kommer langt nede fra Sønderjylland, og det var første gang, vi var med til et arrangement for Blæreforeningen. Seminar i Middelfart.

Vi ankom til hotellet, ca 8:45 om lørdagen. Det var kaffe og rundstykker fra kl. 9:00 til 10:00. Vi fandt da også ud af (selv om vi er Sønderjyder), hvor/og i hvilket lokale vi skulle spise morgenmad. Vi sætter os selvfølgelig ved et bord, som vist nok de første, uden at vide hvad skal der nu skal ske ! Efterhånden dukker der flere/mange op, de hilser på hinanden, giver knus og kram til hinanden og sætter sig ved bordene. Det var selvfølgelig dejligt at se, men vores tanker var, at den "familie" kommer vi aldrig i nærheden af.

Disse tanker, må vi så sande var fuldstændig hen i vejret. Vi har snakket/talt (hvis du ikke kan forstå Sønderjysk) med de fleste deltagere. Det har for os været en særlig positiv oplevelse, at høre andres oplevelser før/under/og efter operation. Alle har forskellige tilgange til læger/sygeplejersker/m.m.

Nu må jeg tale på egne veje. Min kone er opereret for kolostomi i 2006.

Jeg blev opereret i 2012 af (Casper) på OUH. Jeg har hele tiden været informeret om, hvad der skulle ske, og jeg kan kun sige. Det kunne ikke gøres bedre. Hverken før/under/og efter operation. Det er jeg dybt ud taknemmelig for.

Tilbage til seminaret. Det var virkelig dejligt at møde Casper (min operationslæge) igen. Han og sygeplejersken gjorde det fantastisk godt, og sikker en villighed til at svare på spørgsmål. Der var ingen, der kunne gå fra mødet med ubesvarede spørgsmål.

Det har I gjort godt.

Hotellet og maden var til og med kryds og slange. Museet om søndagen var særdeles god, også selv om vi en lang overgang stod det forkerte sted. Men hvad gør det, det er jo lige netop sådanne ting, man aldrig glemmer! og kan grine af.

Vi har mødt og talt med mange personer, som vi på en eller anden måde har fået et godt forhold til. Næste gang krammer vi også.

Det eneste vi sådan set mangler er en deltagerliste, så vi kan sætte de forskellige personer på plads.

Og så må vi til sidst indrømme, at dem, der ikke kommer fra Sønderjylland, de er ikke så ringe endda!

Tak for jeres store/gode arbejde for blæreforeningen.

Tak for en god og velorganiseret weekend.

Hilsen Ninna og Hans