

Hej alle!

Jeg vil gerne dele min oplevelse her i weekenden med alle i Blæreforeningen, ved at sende denne mail. Jeg fik lavet Urostomi 28.04.11 efter 2½ år's kamp med cis-celleforandring.

Jeg sidder her dagen derpå d. 30.09.2013 efter et ophold på Hotel Park i Middelfart, hvor Blæreforeningen havde inviteret til weekend seminar for medlemmer. Hold da op..... det siger vi her i Jylland, når noget er fantastisk godt!!! Jeg vil lige sige, har kun oplevet turen som meget positivså er I advaret!!

Jeg valgte at køre tidligt her fra Silkeborg... der var jo morgenkaffe og rundstykker fra kl. 8 til 9.30 der om lørdagen, hyggeligt. Efter en hjertelig og fin velkomst, blev der lavet en præsentationsrunde, hvor vi fik mulighed for at fortælle lidt om os selv - det var utrolig givtigt for mig, var jo første gang, jeg var med.

Jeg havde en sang indeni.....Du er ikke alene.....jeg sad blandt 32 lidelses fæller, det følte utrolig stærk.....alle havde været kørt over af en "damptrommel" eller to og rejst sig igen. Nogen for mange år siden, andre for mindre end et år siden, men fælles for alle, en forandring for livet, enten en Brickerblære, en Studerblære, en Lundiana pouch eller kamp med Polypper i blæren. Det gav en god åbenhed til snak bagefter!! Da jeg så også fandt ud af, at jeg pludselig stod face to face med en god ven, som jeg fandt på nettet i Cancerforum i 2011 og havde mailet rigtig meget med, da alting bare var trøls - ja, den glæde kan jeg slet ikke beskrive.

Efter et godt indlæg om Aronia bær's gode egenskaber, så var der buffet, med alt hvad hjertet kan begære og snak - snak - snak!! At høre Carsten Vagn Hansen og fru Joan fortælle om livsglæde - sang og filosofi, det nød jeg....men gav mig også stof til eftertanke!! Uha, men dagen var slet ikke slut, en fin pause på et par timer, inden en pragtfuld middag's buffet med tid til at nyde. Derefter et godt indlæg med åben debat om foreningens fremtidige input, det gav mig et indtryk af, hvor gerne I vil os medlemmer en givtig Blæreforening og hvor svært det var, at blive synlige.

Søndag morgen igen forkælelse, med morgenbrunch og hyggesnak - og en rigtig god guidet gåtur i Middelfarts historie en 1½ time's tid. Selv inden vi tog afsked med hinanden, serverede I en kop kaffe og et par lækre snitter.

En stor tak til bestyrelsen, skal lyde fra mig for denne dejlige weekend!!

De bedste hilsener - Lissy